

Det gav mig noget at tænke over

Det er fredag – i dag – kalenderen siger den 26. april 2013 - Store Bededag eller bods og bededag for at være helt korrekt.

Jeg er ikke oppe i kirken i dag, for i går havde vi en helt igennem dejlig Store Bededags aftens gudstjeneste med Holbæk Sangkor, en fyldt kirke og bagefter nærvær og varme hveder i sognegården, som det sig hør og bør på en Store Bods og bededag.

Vi hører tit, at det er Strueenses skyld – det med bededagene der blev afskaffet – det er det såmænd ikke.

Store Bededag blev indført i 1686 af biskop Hans Bagger – og var som så meget andet og i lighed med i dag en effektiviseringsløsning. Det arbejdende folk havde for mange fridage – det kostede ved kasse et, hjulene blev ikke holdt i gang, så derfor slog man alle bededagene sammen til en nemlig Store Bededag.

Christian 4 (1577-1648) I ved ham der byggede Rundetårn, Børsen og meget andet, han havde et motto: Fromhed styrker riget, man mente altså, at det var en direkte sammenhæng mellem Gudstro, den måde man levede på og så til hvordan det gik riget, det kunne ses på bundlinjen. Levede man ret, så ville Gud se i nåde mod landet – det ville komme på ret kurs og alt ville være fryd og gammen.

Det kan godt være, at vi ler en smule over det og tænker hold da helt fast, hvor er det gammeldags – men man skal ikke kaste med sten, hvis man bor i et glashus, sætter vi ikke selv lighedstegn mellem levevis, vækst, fremgang.

Vi søger at leve sundt på alle mulige måder, afholdenhed, sund livsførelse gør godt for kroppen og vi undgår at blive syge – ja – vi kan gøre meget selv og skal meget selv, men sygdom er hver mands herre, så jo til en vis grad.

Og hvad vækst angår, økonomisk vækst – så er det vist ikke undgået nogens opmærksomhed at finanskrisen er her, den har sat fokus på vores vaner – mådehold er på vej ind igen – det er retro – der appelleres til fællesskabet og samvittigheden – bilerne skal være grønne, maden skal være grøn, vi skal være grønne, kirkerne skal være grønne – det gir mening i mit univers, det er en god strategi, at tage vare på Guds grønne jord og på Hans skaberværk, og derigennem tage vare på jorden og menneskene som bebor den.

Hans Anker Jørgensen skriver i sin salme: "Som en Noahs Ark for alle".

"Vi blev ikke sat i verden for at spinde magt og guld. Vi fik givet denne perle med dens luft og vand og muld til at mætte sultne maver og at folde evner ud. Alle Jordens gode gaver fik vi ansvar for af Gud.

Wow, det er stort, skræmmende stort – hm, what to do. Tja - bods og bededagen i dag vil jeg bruge til at summe over det – Livet - det liv som også jeg blot har til låns og som er en vældig gave og opgave :-)

Marianne Agerholm