

Efterår

Det er længe siden, at jeg har fået skrevet til hjemmesiden, det er nu ikke ond vilje, men et gennemgående træk, som jeg tror, at mange kan nikke genkendende til, at der er så meget, som skal nås og nogle gange, så smutter tiden bare imellem fingrene på en, som en mandel.

Konfirmanderne begyndte i september på konfirmandundervisning. Hver onsdag morgen mødes vi og taler kristendom.

Skole- og kirkebørnekoret er også kommet godt fra start og måske får vi alle mulighed for, at høre dem synge til 1. søndag i advent – det er den 2. december 2012, hvor der er familie- og børnegudstjeneste kl. 10.30 i kirken.

Jeg håber også, at det bliver muligt, at få juniorkonfirmanderne til at medvirke – det vil være super dejligt.

Advent står på det tidspunkt for døren og da alle sikkert får rigeligt af pebernødder og æbleskiver og andet godt, så har vi besluttet, at efter gudstjenesten vil menuen stå på røde pølser.

Lillejuleaften – den 23. december 2012 – kl. 10.30 er der familie- og børne gudstjeneste igen. Så er der en dag til FESTEN, uh kan næsten ikke vente, bare det altså snart er jul.

Husk i øvrigt, hvad angår børn og unge, at den 6. november 2012 kl. 15.00, så laver juniorkonfirmanderne deres helt egen gudstjeneste. Det bliver spændende..... den 8. november suser konfirmanderne og jeg af sted til Roskilde Domkirke, hvor vi skal deltage i årets konfirmandtræf – "du er ikke alene"

Og den 25. november 2012 får vi musikalske gæster: Det er Sille og Palle – der laver koncert for kirkens mindste de 0 – 6 årige..

Det er gratis og der venter alle, en stor musikalsk oplevelse.

Der sker mange ting ved kirken og vil du gerne holde dig opdateret om Folkekirken i Ruds Vedby, så tilmeld dig kirkens nyhedsbrev – det vil være os en glæde, at levere kirkenyheder, også til dig J

Mange efterårshilsener
Marianne Agerholm