

VILLE JEG KUNNE BO SÅDAN ET STED ...

Svanholm Storkollektiv, et levende fællesskab siden 1978



Foredragsholder
Jeanette Masasila

Medlem af Svanholm Storkollektiv siden 2005. Arbejder til daglig på godset med at drive cafébutikken, rundvisningstjenesten og en halv hektar økojordbær til selvpluk.

Spændende foredrag med billeder og historier om Svanholm Gods, hvor vi i 40 år har drevet vores 430 hektar jord i et økologisk fællesskab.

Svanholm Gods blev i 1978 købt af en stor flok mennesker, der (helt i tidens ånd) ønskede at gøre tingene sammen i stedet for hver for sig.

Den slags initiativer var der mange af i 70'erne og et stort antal kollektiver startede i det danske land. Langt de fleste af datidens kollektiver er siden enten blevet opløst eller omdannet til mindre forpligtende bofællesskaber. Men Svanholm Gods er stadig ejet og drevet af et storkollektiv med det hele.

I foredraget fortælles om og vises billeder fra vores store økologiske landbrug, vores fælleskøkken, fællesmøder, fælles økonomi, børneliv

og alt det, der kan opstå, når mange mennesker vil noget sammen.

Foredraget indeholder selvfølgelig også lidt af historien om det gamle Svanholm Gods, der har eksisteret siden 1200-tallet.

Hovedfokus i foredraget er dog vores kollektiv, som det fungerer i dag.

Svanholm er med til at vise vejen mod en verden, hvor mennesker er i balance med sine omgivelser. Vi arbejder målrettet med selvforsyning af mad og energi og med at begrænse følgerne af vores forbrug.

Foredraget giver anledning til refleksion over det liv, der leves i dagens Danmark og muligheden for alternative livsformer.

De fleste tilhørere vil stille sig spørgsmålet: Ville jeg kunne bo sådan et sted?

